

Voksenhandicap. Det står galt til på voksenhandicapområdet

Gert Landergen Due, kredsformand for
Socialpædagogerne Østjylland



LESENREVIEW: Der er gentagne historier i avisene om, hvor galt det står til på voksenhandicapområdet i Aarhus Kommune. De historier kan vi bekræfte.

Samtidig kan man både i avisen og ved andre lejligheder høre politikere være overrasket over tingenes tilstand. Det er simpelthen vanskeligt at forstå! Det har ikke skortet på analyser, prognoser, virkelighedsberetninger og opråb fra pårørendeorganisationer og fra os, der har en faglig indsigt på området.

Måske er tiden nu endelig kommet til at gøre noget! Der skal efter nytår udarbejdes en såkaldt balanceplan. Hvis nu folgsparterne anerkendte, at den eneste måde at få balance på er at tilføre midler, der passer til de opgaver, der skal løses, så ville vi være nået et stykke.

I sommeren 2019 blev der iværksat endnu en genoprettningssplan. Nedskæring af normeringer, større brug af uddannede, fuldstændigt stop for "kulturelle" aktiviteter for borgerne og meget andet. Med det sparedes man 24 millioner kroner og forringede livskvaliteten for borgerne og arbejdsvilkårene for de ansatte. Det kan ikke blive ved!

Vi er helt med på, at byrådet tilførte 69 millioner kroner i det netop indgåede budgetforlig. Men det skal jo ses i forhold til et underskud på 146 millioner kroner i 2019. Et underskud, der udelukkende er udtryk for, at der er flere mennesker med behov for hjælp, end der er penge til.

Det er lidt, som om byrådet – med borgmester og rådmænd i spidsen – tror, at man kan få 100 km motorvej til 50 km motorvejs pris. Det er ikke muligt – ikke engang i et regneark!

Jeg er med på, at der er væsentlig flere stemmer i nyt stadium, minimumsnormeringer, kulturyd m.m. Men det ændrer ikke

Så, ikke flere bortforskninger, ikke flere rammebesparelser, ikke mere af alt det, der passer til de ressourcer, der er til at løse dem.

Og sæt så i gang!

Voksenhandicap. Det står galt til på voksenhandicapområdet

LESENREVIEW: Der er gentagne historier i avisene om, hvor galt det står til på voksenhandicapområdet i Aarhus Kommune. De historier kan vi bekræfte.

Samtidig kan man både i avisen og ved andre lejligheder høre politikere være overrasket over tingenes tilstand. Det er simpelthen vanskeligt at forstå! Det har ikke skortet på analyser, prognoser, virkelighedsberetninger og opråb fra pårørendeorganisationer og fra os, der har en faglig indsigt på området.

Måske er tiden nu endelig kommet til at gøre noget! Der skal efter nytår udarbejdes en såkaldt balanceplan. Hvis nu folgsparterne anerkendte, at den eneste måde at få balance på er at tilføre midler, der passer til de opgaver, der skal løses, så ville vi være nået et stykke.

I sommeren 2019 blev der iværksat endnu en genoprettningssplan. Nedskæring af normeringer, større brug af uddannede, fuldstændigt stop for "kulturelle" aktiviteter for borgerne og meget andet. Med det sparedes man 24 millioner kroner og forringede livskvaliteten for borgerne og arbejdsvilkårene for de ansatte. Det kan ikke blive ved!

Vi er helt med på, at byrådet tilførte 69 millioner kroner i det netop indgåede budgetforlig. Men det skal jo ses i forhold til et underskud på 146 millioner kroner i 2019. Et underskud, der udelukkende er udtryk for, at der er flere mennesker med behov for hjælp, end der er penge til.

Det er lidt, som om byrådet – med borgmester og rådmænd i spidsen – tror, at man kan få 100 km motorvej til 50 km motorvejs pris. Det er ikke muligt – ikke engang i et regneark!

Jeg er med på, at der er væsentlig flere stemmer i nyt stadium, minimumsnormeringer, kulturyd m.m. Men det ændrer ikke

er erkend, at balance kun opnås, når der er et rimeligt forhold imellem de opgaver, der skal løses og de ressourcer, der er til at løse dem.

Og sæt så i gang!